

ROCHI



Het maandblad van....

Maand:
Oktober
2021



Voorwoord

Dag lieve vrienden!

De herfst is nu echt begonnen: het wordt wat frisser, blaadjes vallen van de bomen... Het ideale weer om lekker gezellig onder een dekentje naar een film te kijken. Of om lekker te komen ravotten op de chiro!

Oktober is echt eigenlijk echt een hele fijne maand, want op het einde van de maand is het: halloween! Hier een beetje geschiedenis over dit leuke feest:

Halloween is voortgekomen uit het Keltische feest Samhain. De Kelten in Ierland en Groot-Brittannië vierden dit feest op 31 oktober op de Keltische variant van oudejaarsdag. Op 1 november eindigde het oogstseizoen en begon de winter, en daarmee het nieuwe jaar. Met de oogst in de graanschuur en het vee in de stal was het tijd voor een feest. Om het einde van het jaar te vieren staken de Kelten grote vreugdevuren aan en voerden zij verschillende rituelen uit, waarbij waarschijnlijk mensen werden geofferd.

Naast dit oogstfeest geloofden de Kelten ook dat op Samhain de 'deur' naar de onderwereld een klein stukje openstond, waardoor het voor de zielen van de doden, en andere wezens zoals feeën, mogelijk was om naar onze wereld te komen. Om deze zielen te eren werden grote feestmalen gegeven, waarbij plekken vrij werden gehouden voor de overledenen. Naast de zielen van de overledenen konden op deze dag ook slechte wezens als demonen door de deur komen, waar de Kelten zich tegen moesten beschermen door deze slechte wezens af te schrikken. Hier komt waarschijnlijk de traditie vandaan dat mensen zich verkleeden op Halloween.

Het feest van Samhain mengde zich in de 9e eeuw na de komst van zendelingen in Ierland en Groot-Brittannië met het christelijke Allerheiligen. Allerheiligen was in 609 ingevoerd door paus Bonifatius IV om alle christelijke heiligen te eren. Het feest werd eerst op 13 mei gevierd, maar deze datum werd in 835 door paus Gregorius IV veranderd naar 1 november. Allerheiligen wordt op 2 november gevolgd door Allerzielen, waarop de overledenen worden herdacht. Dit droeg verder bij aan de connectie van Halloween met de doden en het 'enge' imago dat de feestdag heeft.

Het is niet helemaal duidelijk waar het trick-or-treaten precies vandaan komt. Zowel de Kelten als de christenen kenden gebruiken die hier een beetje op leken. Tijdens Samhain trokken Keltische jongens langs de deuren om hout voor de vreugdevuren op te halen, waar later ook vaak eten bij gegeven werd. De christenen bakten aan de vooravond van Allerheiligen en Allerzielen zogenaamde zielenkoeken. Groepen kinderen en armen trokken dan langs de deuren om deze koeken te verzamelen. Elke gegeten koek stond voor een ziel die bevrijd werd uit het vagevuur en zijn weg naar de hemel vond.

Zo nu hebben jullie weer wat bijgeleerd.

Tot op de chiro!

Adres: Zenneweg 9-11, 1980 Epepegem

Website: www.chiroepegem.be

Contact: info@chiroepegem.be

Rekeningnummer: 001-1453420-48

Data oktober

Zondag 3 oktober 2021

Chiro

Zondag 10 oktober 2021

Chiro

Zondag 17 oktober 2021

Geen Chiro (leidingsweekend)

Zondag 24 oktober 2021

Chiro

Zondag 31 oktober 2021

Chiro

Kalender:

Hier zijn al een paar belangrijke data die je zeker in je agenda moet noteren!

- Rakwiweekend: 19-21 november
- Schaatsen: 30 januari
- Bingo- en restaurant: 12-13 maart
- Groepsuitstap: 17 april
- Kamp (speelclub tot aspi): van 3 augustus tot 13 augustus
- Kamp (ribbel): van 6 augustus tot 13 augustus

2^e handskledij te koop!!!

Nog op zoek naar een chirohemd, chiroshort, chiorok,... Bij de chiro kan je steeds eens vragen aan de leiding om een kijkje te mogen nemen in de 2^e hands kleerkast!

Aan de hand van de kwaliteit van de kledij wordt de prijs bepaald en kan je goedkoper kledij kopen voor de chiro.

Als je toch liever nieuwe kledij koopt kan je ook steeds T-shirts en truien van chiro Epegem op de chiro kopen.



Chirobroeken en andere chirokledij kan je steeds in de banier vinden!
Alleszins veel shop plezier.

Voor alle leden is het verplicht altijd een broek/rok, T-shirt en chiropull aan te hebben op zondag. De ribbels hoeven enkel verplicht een T-shirt aan te hebben. Je kan deze altijd bij onze leiding of vb's kopen.

TROOPER

Ons steunen door online te shoppen? Dat kan via trooper!

En het is nog simpel ook:

1. Ga naar de site van trooper.
2. Kies: Chiro Epegem
3. Kies de site waar je iets wilt kopen en klaar is kees! Jij betaalt niets extra op je online bestelling, maar wij krijgen wel een extra centje!

Ribbels

Opgepast ouders, hier staan twee verhaaltjes in. Lees ze eerste zelf eens door voor je ze gaat voorlezen, wij willen geen ribbeltjes nachtmerries geven!

3/10/2021

Wie oh wie heeft er geen schrik van een griezelverhaal? Voor alle stoere jongen en meisjes aanschouw het verhaal:

“Het meisjes dat haar naam kwijt is”

Iedere zondag als Tom met zijn vader naar de kerk ging, kwamen ze langs een hoge muur. En in die muur was een deur. ‘Wat is er achter die deur?’ vroeg Tom. ‘Maar jongen,’ zei zijn vader. ‘Er is helemaal geen deur in die muur.’

Toch zag Tom die deur heel duidelijk en op een keer, toen zijn vader een praatje maakte met de koster, liet hij zijn vaders hand los en ging door die deur.

Hij liep tastend door een lange donkere gang tot hij aan een volgende deur kwam. Toen hij die opende, stond hij in een kamer.

Aan tafel zat een meisje. En tegenover haar zat een grote haas. De haas zat daar met over elkaar geslagen benen en rookte een sigaret uit een lange sigarettepijp. Ze speelden een partijtje schaak.

‘Goeiemorgen,’ zei Tom.

‘Goeiemorgen,’ zei de haas. ‘Neem een stoel en ga zitten.’

Tom ging zitten en keek het meisje aan. Ze had zulke treurige ogen en hij vroeg: ‘Hoe heet je?’

Het meisje begon te huilen. Ze stond schreiend op en bedekte haar gezicht met de handen.

‘Mispunt,’ zei de haas. ‘Waarom vroeg je dat nou?’

‘Ik eh... ik wist niet dat ze zou gaan huilen,’ zei Tom. ‘Ik vroeg toch gewoon haar naam.’

‘Dat is het juist,’ zei de haas. ‘Ze is haar naam kwijt.’

En zolang ze haar naam kwijt is, moet ze hier blijven en schaakspelen tot in de eeuwigheid. We wachten tot ze zal worden opgebeld.’ En de haas wees met zijn sigarettepijp naar een telefoontoestel in de hoek.

‘Maar wie moet haar dan opbellen?’ vroeg Tom.

‘Dat weten we niet,’ zei de haas. ‘We hopen dat op een dag de telefoon zal gaan en dat iemand door de telefoon haar naam zal zeggen. Als dat zo is, dan is ze verlost.’

‘Ik wil haar graag helpen...’ stamelde Tom. ‘Kan ik misschien...?’

‘Jij hebt haar aan het huilen gebracht,’ zei de haas korzelig. ‘Nu huilt ze vijfendertig uur. Mispunt!’

Verdwijn!’

Tom verliet zwijgend de kamer, ging de lange gang weer door, deed de deur open en stond buiten in de stralende zon. Daar was zijn vader nog steeds met de koster in gesprek; hij had Tom niet eens gemist en ze gingen naar de kerk.

Maar Tom kon het meisje niet vergeten. Ik durf niet meer naar haar toe te gaan, dacht hij, maar ik moet haar naam te weten zien te komen. En dan moet ik haar opbellen. En ik moet haar naam noemen door de telefoon. Maar hoe kan ik ooit haar naam vinden? Misschien heet ze Marietje of Geertruida of Ramona... hoe kom ik dat ooit te weten! Al denkend liep hij door de tuin achter zijn huis en hij zag naast de schuur een klimroos, een allerprachtigste rode roos. Er was een houten kaartje bij en daarop stond: Carmelita. Dat was de naam van de roos.

Misschien heet ze Carmelita, dacht Tom. Ze is net een roos. Ik zal haar opbellen en ik zal haar Carmelita noemen. Hij liep naar binnen in de gang waar de telefoon stond. En daar, vlak bij de kapstok op een krukje, zat de haas. Hij zat daar met over elkaar geslagen benen en rookte zijn sigaret uit het pijpje. De haas keek Tom peinzend aan en zei: ‘Het nummer is zeven maal nul.’

‘O...’ zei Tom verbluft en hij begon nullen te draaien. Maar toen hij bij de derde nul was, zei de haas luchtigjes langs zijn neus weg: ‘...maar Carmelita heet ze niet.’

‘O,’ zei Tom weer en legde de hoorn op de haak. Hij borg zijn hoofd in zijn handen en zuchtte. ‘Hoe heet ze dan?’ vroeg hij. Maar toen hij opkeek, was de haas weg.

Treurig liep hij het huis uit en begon te dwalen door de stad. De ene straat in en de andere uit, totdat hij weer bij de kerk kwam. En daarachter was het vergeten kerkhof waar de klimop groeide over de kruisen en stenen. Hij liep langs de vele oude graven en zag een kleine steen waarop stond: Judith. Elf jaar. Misschien heet ze Judith, dacht Tom. Ze is net zo treurig en bleek als de stenen op het kerkhof. Ze moet Judith heten. Hij wilde het hek uit lopen om thuis te gaan opbellen, maar toen zag hij op een van de zerken de haas zitten. Met gekruiste benen zat de haas daar en keek hem aan. 'Judith heet ze niet,' zei hij nors. Tom ging naar huis en die nacht kon hij niet slapen. Hij lag aldoor meisjesnamen op te noemen: Amanda en Rozelinda en Janneke en Marjolein en Liesbeth. En Esther en Godelieve en Mientje. De maan scheen door zijn venster; hij kon het in bed niet meer uithouden en ging naar beneden, naar de zitkamer. Het was donker, maar de maan scheen op zijn moeders oude wortelnoten bureautje en het leek hem of hij twee hazenoren zag verdwijnen achter het meubeltje. Tom deed een van de laatste laatjes open en zag een opschrijfboekje van zijn moeder. Het was heel oud, het was van jaren geleden en hij bladerde het door. Daar stond: Dominee komt koffiedrinken half twaalf. En een bladzijde verder: Tuinman betalen f2,75. Allerlei dingen had zijn moeder daarin opgeschreven om ze niet te vergeten. Maar dat was lang geleden. Tom wilde het boekje weer terugleggen toen zijn oog viel op een haastig neergekrabbeld regeltje. Er stond: Stroop laten halen door Tom en [REDACTED].

En plotseling zag hij het heel duidelijk voor zich. Hij was nog klein en hij moest een boodschap doen met zijn buurmeisje [REDACTED]. Hij wist nog dat ze samen door de steeg liepen. Hij wist nog dat ze samen het kleine kruidenierswinkeltje binnengingen waar het rimpelige witharige vrouwtje achter de toonbank stond... en verder wist hij zich niets meer te herinneren. Alleen was hij nu heel gelukkig en hij liep naar de gang waar het telefoontoestel stond. Hij maakte geen licht aan want het maanlicht was voldoende. Zeven maal draaide Tom het cijfer nul. 'Hallo,' zei hij zacht. 'Ben je daar, [REDACTED]?' En een stem door de telefoon zei: 'Ik ben het, Tom.'

'Zal ik naar je toe komen?' vroeg Tom.

'Ik ben er al,' zei de stem. 'Kijk maar naast je.' Tom keek op en nu zat op het krukje het meisje dat haar naam was kwijt geweest, zijn buurmeisje [REDACTED].

Ze lachte en gaf hem een kus. 'Dank je,' zei ze. 'Weet je nog het oude vrouwtje van de kruidenierswinkel? Ze was een heks en ze heeft me opgesloten en mijn naam afgepakt. En jij hebt me mijn naam teruggegeven.'

Ze gingen samen naar buiten. De maan verbleekte en de oostelijke hemel werd bloedrood. De zon ging op en uit de huizen kwamen de mensen.

'Daar is dat meisje...' riepen ze. 'Het meisje dat zo lang is weg geweest. Hoe heet je ook weer, meisje?' 'Ik heet [REDACTED],' zei ze. Ze legde haar arm over Toms schouder en samen gingen ze langs de muur bij de kerk. Ze zagen de deur en voor de deur stond de haas. Hij nam de sigaretepijp uit zijn bek, wuifde hen hartelijk toe en ging door de deur naar binnen. Tom wilde hem achterna gaan, maar [REDACTED] zei: 'Niet doen, Tom, er is immers geen deur?' En ze had gelijk. Er was geen deur in de muur.

Misschien is het jullie al duidelijk wat wij deze zondag gaan doen, wij gaan vandaag de heks trotseren om de naam van het meisje zonder naam terug te vinden! Wij zullen jullie hulp nodig hebben, anders gaat het ons niet lukken. Wie is trots genoeg om het tegen een heks op te nemen?

10 oktober

Nu jullie dappere ribbeltjes de heks hebben kunnen verslaan, zijn we al een stap verder. Maar oei, wat is dat?!? EEN TROL!! Die trol heeft het meisje zonder naam gevangen genomen! Wij kunnen haar niet bij de trol achterlaten wie weet wat hij doet. Helpen jullie ons haar te bevrijden? Zeker komen dan!

17 oktober

Vandaag neemt de leiding het even over en moeten we slechts 4 kabouters verslaan. Dat lukt ons wel zonder jullie hulp dus deze zondag mogen jullie thuisblijven. Rust maar goed uit want volgende week vliegen we er weer in!

→ Geen chiro!

24 oktober

Vandaag nemen we het op tegen de grote boze wolf. De wolf heeft de rugzak van het meisje zonder naam gestolen en wilt deze niet terug geven. We zullen met hem moeten spelen tot hij moe is en we zo de rugzak terug kunnen stelen.

Vele ribbeltjes zijn hiervoor nodig!

31 oktober

Lieve ribbeltjes weten jullie welke dag het vandaag is? Vandaag is het namelijk Halloween, en wij zijn zo blij dat wij deze unieke dag samen met jullie mogen vieren. Jullie mogen allemaal verkleed naar de chiro komen, hoe leuk is dit! Neem ook maar een zakje mee je weet toch nooit wat ons kan overvallen.

Hopelijk hebben jullie de vorige dagen goed gevochten tegen de griezels van halloween, want als dit zo is dan staat er op jullie een heel grote verrassing te wachten!

Niets typischer voor Halloween dan een uitgeholde pompoen. Een grote oranje bal met een akelige grijns en een lichtje erin. Dat begon allemaal heel lang geleden in Ierland met de legende van Jack de Vrek. Bij de volgende alinea begint het laatste verhaal van deze maand, alleen voor de stoere meisjes en jongens onder ons

Jack was een akelige man. Gierig en onbetrouwbaar. Toen hij op de avond van 31 oktober iets dronk in de plaatselijke herberg, verscheen de duivel. Hij vertelde Jack dat zijn tijd gekomen was, dat hij zijn leven achter zich moest laten. Jack wilde hier niets over horen. Sterven? Geen denken aan. Hij smeekte de duivel om genade. Zou hij nog één drankje mogen bestellen? De duivel, blijkbaar de kwaadste niet, stemde daarmee in. En toen bleek dat Jack geen geld meer had om te betalen. Hij stelde de duivel voor dat die zich zou veranderen in een geldstuk, waarmee Jack de herbergier zou betalen. Meteen daarna kon de betovering ongedaan gemaakt worden. De duivel, die blijkbaar ook de slimste niet was, stemde weer in. Hij veranderde zichzelf in een geldstuk, maar Jack was op geen enkel moment van plan geweest daarmee te betalen. Hij stopte het geldstuk in zijn geldbeugel, en omdat in die geldbeugel een kruis – een magische grens voor de duivel – gekerfd was, zat de duivel gevangen. Razend was hij. Hij eiste dat Jack hem zou vrijlaten, en wel meteen. Dat wilde Jack wel, op voorwaarde dat de duivel hem tien jaar lang niet meer zou lastigvallen. Jack kreeg zijn zin, de duivel liet hem de volgende tien jaar met rust.

Precies tien jaar later, weer op 31 oktober, liep Jack alleen over een donkere weg. En daar was hij weer: de duivel. Jack vond de gedachte aan doodgaan nog steeds even akelig als tien jaar eerder. Hij smeekte de duivel om een laatste maaltijd. Als hij Jack een appel uit de boom aan de kant van de weg kon bezorgen, zou die hem heel dankbaar zijn. De duivel, met de jaren niet slechter en vooral ook niet slimmer geworden, klom in de boom om een appel te plukken. Nog voor hij weer naar beneden kon klimmen, kerfde Jack een kruisteken in de stam van de boom. Alweer zat de duivel gevangen. Hij huilde van machteloze woede, en weer moest hij Jack een belofte doen. Met tegenzin beloofde hij Jack dat hij nooit meer jacht zou maken op zijn ziel.

Wat ooit moest gebeuren, gebeurde. Een paar maanden later ging Jack dood. Het liefst wilde hij naar de hemel, maar toen hij voor de poort stond, werd hij meteen teruggestuurd. Met het leven dat hij geleid had, maakte hij geen schijn van kans. Naar de hel dan maar. De duivel opende de hellepoort,

maar toen hij zag wie voor hem stond, sloeg hij die meteen weer dicht. De hemel wilde Jack niet, en de hel wilde Jack niet. Hij was gedoemd om eeuwig te blijven ronddwalen op de donkere, winderige weg tussen twee werelden: die van de levenden en die van de doden. Jack smeekte de duivel om een lichtje, zodat hij toch iets zou kunnen zien in die eindeloze nacht. De duivel gooide hem een gloeiend stuk kool toe. In zijn hand hield Jack nog een half opgegeten raap. De gloeiende kool paste perfect in de uitgebeten holte. Zijn rusteloze zwerftocht kon beginnen. De mensen die hem soms zagen ronddwalen in het duister noemden hem 'Jack of the Lantern'. En op Halloween had je het meeste kans om een glimp van hem op te vangen.

Griezelige groetjes,

Jullie ribbel-leiding

VW, Fortan, Elien en Femke

SPEELCLUB



Lieve speelclubbertjes

03/10

Gisteren waren er twee super mega toffe leiding jarig dus dat gaan we zeker en vast vieren. Komen jullie er mee een leuke dag van maken voor hun? Dit willen jullie zeker niet missen!

10/10

Deze week gaan we zien wie de enige echte speelclubber is. Wil jij ook een kans wagen kom dan zeker naar de chiro en wees niet bang om een beetje vuil te worden!

17/10

Deze week is het spijtig genoeg GEEN chiro want de leiding is op leidingsweekend

24/10

Dguerv reem eoh , neleiz reem eoh tnawlaamella re eilluj nijz
kjilepoh !! tid si kuel eoh !tkrewegtiu leps toorg nee gaddingadnoz
ezed roov tfeeh gnidiel ielluj

31/10

Deze namiddag is nog een verrassing maar er staat iets leuk op het programma. Zijn jullie benieuwd? Kom dan zeker deze namiddag!

XXX

RAKWI

3 oktober

Vandaag kruipen wij in de huid van spionnen, maarschalken, verkenners, mineurs,... . Op verplaatsing houden wij een militaire training en worden wij even echte soldaten! Haal jullie strategische skills al maar boven want je zult ze nodig hebben!

10 oktober

Vanaf vandaag kunnen jullie je met trots 'rakwi's' noemen. Bereid jullie maar voor, want deze titel verdien je niet zomaar! Jullie komen best met de fiets of met bescherming van de auto want wij zorgen ervoor dat jullie er net iets minder proper zullen uitzien op het einde van de dag.

17 oktober

Vandaag is het jammer genoeg geen chiro. De leiding gaat dit weekend vergaderen om het jaar voor jullie zo leuk mogelijk te maken! We hopen jullie allemaal volgende week terug te zien!

24 oktober

Wij zijn eens benieuwd wie van jullie het sterkste/behendigste/slimste/... is. Zij die op het einde van de dag bovenaan de ladder staan worden gekroond tot opperrakwi en mogen volgende week de hele dag hun kroon en titel showen.

31 oktober

Halloween!! Hopelijk zijn jullie geen bangerikken want vandaag houden wij een themafeestje! Verkleed jullie zo eng en goed mogelijk, zodat wij heel veel snoep hebben op het einde van de dag tijdens onze partyy! We gaan de trick or treat (snoep of je leven) traditie weer doen heropleven en met een mandje/pompoen bij huizen rondgaan.

Groetjess

Jullie allerliefste, tofste en coolste leiding

XXX

TITO

3 oktober

Vorige zondag hebben wij jullie een beetje beter leren kennen. Vandaag gaan we het omgekeerde doen en gaan jullie een van onze lievelingsleiding wat beter leren kennen. Deze zal jullie vandaag entertainen met zijn lievelingsspelletjes en topideeën. Bent ge benieuwd wie dit is, kom dan zeker ffkes langs he. (kleine tip: bij sommige van jullie staat hij ook wel bekend als Bolleke)

10 oktober

10 oktober. (z.d.). Geraadpleegd op 1 oktober 2021, van

https://nl.wikipedia.org/wiki/10_oktober

17 oktober

Jammer genoeg is het geen chiro vandaag 😞 maar gelukkig zijn we er volgende week weer helemaal klaar voor.

24 oktober

We hebben geluk dat iedereen onder ons ongeveer heel gezond en goed gesteld zijn. Vandaag gaan we ons uit deze ideale situatie begeven en ons inleven in sommige iets mindere gelukzakken.

31 oktober

Omdat wij het nu ongeveer al een maand het met jullie hebben uitgestaan, krijgen wij vandaag eens vrijaf. Gelukkig hebben wij heel leuke vervanging voor ons gevonden die ongeveer even leuk en cool zijn als wij. Veel plezier vandaag en een beetje braaf zijn he!

De groeteeeen,

Roef, Marloes, Balleke en Ellen

KETI

3 oktober: Vandaag zetten we onze super spannende schattentocht verder. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als vorige week.

10 oktober: Ja ja het is zo ver!! Vandaag gaan we lekker gezellig dopen. Hopelijk een voltallige aanwezigheid anders zal het afzien zijn op kamp.

17 oktober: Het is geen chiro vandaag! De leiding gaat er even een weekendje onder uit. Niet getreurd want volgende week gaan we gewoon verder.

24 oktober: Zin in een old school chiro zondag? zeker komen dan.

31 oktober: Ter voorbereiding van 1 november gaan we alle heiligen nekeer bedanken voor hun bestaan.

Jullie lieve leiding, K3

ASPI

03\10 - Het is vandaag de 27^e dag van het jaar, dat vieren we met een chirozondag!

10\10 - Het is vandaag de 28^e dag van het jaar, dat vieren we met een doop! Lullie denken alvast "Godverdomme kruipt den doorn in met alle doop! Ik blijf thuis want ik wil niet met een bedorven vis spelen en een half jaar stinken naar loek". Nu is zo'n mentaliteit enkel nabesig voor jullie, want wie niet aanwezig is op de doop krijgt een heel leukere doop op kamp. Zo'n leuke doop dat ge spijt krijgt er vandaag niet te hebben gestaan.

17\10 - Het is dit weekend het 4^e weekend van het jaar, dat viert de leiding met een leiding weekend!

24\10 - Het is vandaag de 27^e dag van het jaar, dat vieren we met een chirozondag!

31\10 - Het is vandaag de 30^e dag van het jaar, dat vieren we met een chirozondag!

Jullie leiding: Lars, Pat en Charlotte

DREKKE'S WEETJES

Inspired by "Jesse's weetjes" since 2008

NU GEMAAKT DOOR DE MARRE

"Dingen die je niet noodzakelijk hoeft te weten, maar die je wel een intelligent persoon maken"

1. Wist je dat Walt Disney, de bedenker van Mickey Mouse, bang voor muizen was?
2. Wist je dat een archeoloog de menselijke historie bestudeert en dus niet naar dinosauriërs zoekt, omdat dat het werk van een paleontoloog is?
3. Wist je dat we het bij een snoek, eend, panda, jaguar en kever over auto's kunnen hebben?
4. Wist je dat taalkundigen afstammen van één oertaal, het Proto-World, dat zo'n 200.000 jaar geleden zou zijn gesproken?
5. Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
6. Wist je dat dat bijna evenveel is als je moeder?
7. Wist je dat het me spijt en ik geen boze moeders naar de chiro wil sturen. Dit is gewoon een simpele "je moeder" grap. Pak het niet serieus.
8. Wist je dat er Japanse woorden met Nederlandse oorsprong zijn, zoals biiru (bier), madorosu (matroos) en zukku (doek)?
9. Wist je dat de teddybeer geïnspireerd is op de Amerikaanse president Theodore Roosevelt?
10. Wist je dat ik het vorige weetje niet helemaal snap? Lijkt Theodore Roosevelt op een beer?
11. Wist je dat bijna al deze weetjes van wikipedia komen, en ik dus niet weet of deze kloppen. Wikipedia heeft saaie weetjes dus we gaan naar een andere website.
12. Wist je dat ons kamphema Avatar is!
13. Wist je dat ik hier al enorm naar uitkijk en al programma heb!
14. Wist je dat Jürgen Connick nog steeds niet gevonden is. De Tito's hebben dus gefaald.
15. Wist je dat volgens de Bijbel (Gen 1:20-22) er eerst de kip was en dan het ei.
16. Wist je dat de pita-avond van chiro mejoca een groot succes was dit jaar, volgens hen!
17. Wist je dat ik deze chiro niet ken en ze op de 7^{de} google pagina tegen kwam.
18. Wist je dat de bolle kant van een ei als eerste naar buiten komt?
19. Wist je dat kippen vrijwillig steentjes eten? Niet omdat ze dat lekker vinden, maar omdat ze de steentjes gebruiken in hun maag om het graan te vermalen.
20. Wist je dat als je geen internet hebt en je de google dino op je scherm krijgt, dit eigenlijk een spelletje is.
21. Wist je dat ik geen inspiratie meer heb, dus ik deze mooie video voor je achterlaat.



CONTACT

RIBBELS	
Femke Van Steenwinkel Damstraat 104 1800 Houtem 0484/37.80.16 femke@chiroeppegem.be	Arne Van Waeyenbergh Grimbergsesteenweg 166 1980 Epegem 0479/40.55.34 arnevw@chiroeppegem.be
Elien De Peet Heustraet 98 1980 Zemst 0486/41.68.60 elien@chiroeppegem.be	Jens Fortan Kompenhofstraat 17 1980 Epegem 0498/19.72.74 jens@chiroeppegem.be
SPEELCLUB	
Olivier Van Schoubroeck Grimbergsesteenweg 5 1980 Epegem 0471/09.40.24 olivier@chiroeppegem.be	Laure Selleslagh Korporaal Tresigniesstraat 39 1980 Epegem 0472/06.64.62 laure@chiroeppegem.be
Lotte Van Wichelen Schoolstraat 19 2820 Bonheiden 0468/22.40.72 lotte@chiroeppegem.be	Ward Van Assche Kompenhofstraat 57 1980 Epegem 0474/51.37.20 ward@chiroeppegem.be
RAKWI	
Jeppe Nielsen Baron de Royedreef 28 1980 Epegem 0475/70.75.34 jeppe@chiroeppegem.be	Kayn Van Lint Bonekruidstraat 59 1982 Elewijt 0471/21.31.33 kayn@chiroeppegem.be
Charlotte Van Langenhove Elewijtsesteenweg 126 1980 Epegem 0468/20.38.30 charlottevl@chiroeppegem.be	Jolien Lamberechts Kompaartveld 25 1980 Epegem 0474/59.28.55 jolien@chiroeppegem.be
TITO	
Ellen Van Campenhout Leiweg 24 1980 Epegem 0476/46.67.87 ellen@chiroeppegem.be	Kobe Wielandts Waterleestweg 21 1980 Epegem 0499/39.64.32 kobew@chiroeppegem.be

Raf Van Waeyenbergh
Weerdsesteenweg 31
1982 Elewijt
0470/68.20.68
raf@chiroeppegem.be

Marlies Van den Ecker
Heustraet 102
1980 Zemst
0499/74.69.93
marlies@chiroeppegem.be

KETI

Kobe Verhelst
Damstraat 175
1800 Houtem
0470/53.49.04
kobev@chiroeppegem.be

Kaat Bakelants
Kompaartveld 30
1980 Epepegem
0498/51.23.12
kaat@chiroeppegem.be

Jef Goovaerts
Heustraet 2
1980 Zemst
0479/12.40.14
jef@chiroeppegem.be

ASPI

Larens Bessems
Brusselsesteenweg 269
1980 Epepegem
0493/60.28.84
larens@chiroeppegem.be

Charlotte Mergaerts
Grimbergsesteenweg 11
1980 Epepegem
0499/17.13.14
charlottes@chiroeppegem.be

Nicolas Kraus
Clemenceaustraat 157
2860 Sint-Katelijne Waver
0487/65.84.87
nicolas@chiroeppegem.be

VB

Isabelle Van Seghbroeck
Eikbosweg 81, 1980 Epepegem
0472/28.26.06
isabelle@delpabvba.be

Griet Van Steenbergem
Jagers-te-Voetlaan 60, 1980 Epepegem
0478/30.72.68
grietvst@gmail.com